



Dordrecht, november 2022

Beste donateurs en andere geïnteresseerden,

Graag informeren wij u weer over de ontwikkelingen rondom het kindertehuis in Mae Taeng, Noord-Thailand. In deze nieuwsbrief vertellen wij over een probleem dat gelukkig goed afliep en leidde tot een nieuwe, eigen, accommodatie voor het kindertehuis en doen we verslag van het bezoek van ons stichtingsbestuur op de nieuwe locatie. We sluiten af met een bijzondere actie van een aantal oude vrienden.

### **Een nieuwe locatie**

Het kindertehuis kreeg vlak na corona te maken met een urgent probleem. Er waren zelfs grote zorgen over de toekomst van het kindertehuis. Zo'n drie jaar geleden begon de discussie met de bank in Chiang Mai over de verdere voortzetting van de huur van de grond. De stichting huurde namelijk de grond waarop het kindertehuis stond, maar de verhuurder (eigenaar van de grond) voldeed niet aan zijn financiële verplichtingen jegens de bank. Het kindertehuis ontving vervolgens van de bank brieven waarin aangegeven werd dat de grond waarop het kindertehuis stond in het openbaar verkocht zou worden, om zo de schuld van de grondeigenaar te voldoen.

Wij hebben dit zo'n drie jaar weten te rekken, maar begin dit jaar startte de discussie opnieuw. Er waren vervolgens twee mogelijkheden: 1) de grond kopen van de bank of 2) op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Na veel wikken en wegen en veel overleg met de huisvader van het kindertehuis is ervoor gekozen op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. De bank vroeg namelijk een relatief hoge prijs, terwijl er veel achterstallig onderhoud was aan de oude accommodatie.

Dankzij de nalatenschap van Joop Rieff beschikten wij over financiële middelen om elders een strook grond te kopen en te investeren in de bouw van een nieuw kindertehuis. Maar de huur van de oude locatie eindigde per 1 april; het kindertehuis diende voor die tijd geheel ontruimd te zijn. Er moest dus snel geschakeld worden.

Een goed alternatief werd uiteindelijk vrij snel gevonden in het naburige dorp Ban Lau Kong, zo'n 5 minuten rijden van het oude kindertehuis. Begin april was de koop van de nieuwe locatie, een oude boomgaard, een feit. De grond stond echter vol met 'Lamdjaai' bomen. Lamdjaai is een soort lychee. Voor de bouw van het nieuwe kindertehuis was het kappen van een deel van de bomen noodzakelijk. Het is voor de kinderen en de huisvader een spannende tijd geweest. Een prettige bijkomstigheid was dat de zomervakantie van de kinderen eind maart begon en de kinderen naar familie in hun dorpen konden. De bouw van het nieuwe kindertehuis was uiteindelijk op tijd klaar. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, half mei, konden de kinderen gelukkig direct hun nieuwe behuizing betrekken.



### Op bezoek bij het nieuwe kindertehuis

Door corona was het lange tijd niet mogelijk om het kindertehuis te bezoeken, maar afgelopen zomer is het stichtingsbestuur weer eens op bezoek geweest. Het was een mooie gelegenheid om de nieuwe locatie en accommodatie te bewonderen.

Ook nu zijn een aparte meisjesruimte, een aparte jongensruimte, een ontspanningsruimte en een aparte kamer voor de huisvader gerealiseerd. De kinderen hebben het er enorm naar hun zin. De kinderen wonen op korte afstand van het oude kindertehuis en daarmee nog steeds op korte afstand van hun scholen. De 'oude' vriendjes en vriendinnetjes weten 'onze' kinderen daarom nog steeds goed te vinden en komen nog regelmatig langs bij het (nieuwe) kindertehuis. Niet ver van de nieuwe locatie is een groot grasveld, waar de kinderen vaak voetballen. Soms spelen ze tegen elkaar, soms tegen kinderen uit de buurt

Vorig jaar hebben twee kinderen hun middelbare school afgerond. Zij zijn 'zorg' gaan studeren. Hun plek is voor het komende jaar ingevuld door twee nieuwe kinderen: Som en Suranut. Het was leuk om ook met hen kennis te kunnen maken.

Ons bezoek vond plaats in de regenperiode, dus af en toe viel er een behoorlijke bak water uit de lucht. Daarmee werd ook duidelijk dat het kindertehuis niet helemaal af was. Tussen het jongensgebouw en het meisjesgebouw ontstond namelijk steeds een behoorlijke modderpoel, omdat er geen wegbedekking was aangebracht. Dat gold ook voor de grond direct voor het meisjesgebouw. De kinderen moesten springend tussen de plassen water en modder naar hun kamers toe. We hebben

2



daarom besloten ook geld ter beschikking te stellen om tussen de gebouwen een overkapping te plaatsen en daaronder, maar ook direct voor het meisjesgebouw, een wegverharding aan te brengen. De ruimte onder de overkapping dient dan gelijk als een ontspanningsruimte voor de kinderen.



*De kinderen voor hun school.*



*Onderste Foto's: de overkapping wordt gerealiseerd tussen de twee gebouwen. Later is ook een verharding aangebracht zodat er op een schone ondergrond en droog 'aan tafel' gezeten kan worden en spelletjes gedaan kunnen worden. Foto's volgende pagina: de jongens van het kindertehuis worden ingezet om de laatste zaken te verhuizen van de oude naar de nieuwe locatie. In de omgeving van het*



*nieuwe kindertehuis zijn kleine winkeltjes aanwezig waar onder meer groenten en fruit te koop is. Huisvader Jee doet hier veel van zijn boodschappen.*





Alle kinderen hebben een taak; ze helpen mee met het eten maken, met de drinkwatervoorziening en het schoonmaken.



Foto boven: de kinderen en huisvader Jee genieten van een vitaminerijk ontbijt: rijst, lokale groenten en vermoedelijk ook lokaal vlees.



Door de gemeentelijke overheid is de nieuwe grond opnieuw ingemeten. Er was veel discussie waar precies de officiële grenslijn moest komen en er moesten veel papieren ingevuld worden, zoals het een waar Thaise overheid betaamt. Maar na een dag hard werken was het dan toch voor elkaar.

Ook de 'huisdieren' van het kindertehuis zijn meeverhuisd. Althans voor zover mogelijk. Bij het oude kindertehuis waren twee zwerfkatten in de kost. Het lukte de huisvader en de kinderen helaas maar één kat zover te krijgen bij het nieuwe tehuis te komen wonen. De tweede kat zag het niet zitten en is tot twee keer toe weer teruggelopen naar het oude kindertehuis. Maar de huisvader en de kinderen zorgen goed voor het 'achtergebleven' dier; dagelijks gaat de huisvader of één van de kinderen naar het oude kindertehuis om de kat te voorzien van voedsel en drinken.

*Foto links: de huisvader bij de achtergebleven kat op de oude locatie. Foto onder: de 'meegekomen' kat bij de kinderen die hun huiswerk maken in het nieuwe tehuis.*







De kippen en de twee hanen zijn wel allemaal gewoon meegegaan. Sterker nog, er lopen tientallen nieuwe kuikentjes rond. Tijdens het bezoek waren er meerdere broedende kippen. De hoogzwangere kippen zoeken dan relatief rustige en koele plaatsen. Er wordt da arom op vaak vreemde plaatsen gebroed , bijvoorbeeld onder het wasrek of onder een stapel stoelen. De hanen zijn overigens al vroeg en nadrukkelijk aanwezig.



Bij een nieuw kindertehuis hoort ook een nieuw naambord. De lokale timmerman werd benaderd voor een mooie plank om daarop de naam van het kindertehuis te schilderen: 'The Tribal Children Home' (om taalfouten te voorkomen wordt voor de Thaise tekst verwezen naar de foto rechtsboven).





*Foto links: Basisschool De Meridiaan te Dordrecht heeft een hele stapel team-shirts afgestaan ten behoeve van onze kinderen. Dank school De Meridiaan, vooral met voetballen worden de shirts goed gebruikt! Foto rechtsboven: door een donateur werden potloden geschonken. De kinderen waren er erg blij mee! Dank je wel Marla!*

*Foto rechtsonder: de kinderen vinden sticky rice als tussendoortje heerlijk.*

In Thailand geldt een 'Bhudda day' als een nationale feestdag. Op zo'n dag wordt een bijzondere gebeurtenis in relatie tot Buddha gevierd. De kinderen hebben dan vrij van school. Op zo'n dag zijn de kinderen naar een olifantenshow geweest. Iets wat de kinderen al lange tijd heel graag wilden. De reis was een bijzonder gebeuren; de pick-up volgeladen met kinderen, zo'n 2 uur rijden de bergen in.







De lange rit was de moeite waard. De kinderen genoten duidelijk. Ze gaven de olifanten te eten en wilden graag met ze op de foto. Na de olifantenshow werd een lokaal restaurant bezocht. Op de terugweg was er helaas veel regen. Het is dan niet prettig om dan achterin een pick-up te moeten zitten. Maar de kinderen zijn inmiddels natte kleding gewend.



Het is goed om te zien dat er nog regelmatig oud-bewoners het kindertehuis bezoeken en ook het stichtingsbestuur willen informeren over hun ontwikkelingen. Op onderstaande foto (3<sup>e</sup> van links) is Yaopow te zien. Yaopow heeft nu een goede baan in de horeca en toont nog regelmatig zijn betrokkenheid met het kindertehuis. Een goed voorbeeld voor de huidige kinderen! Tijdens het bezoek van het stichtingsbestuur kwam hij een paar dagen langs. Vanwege een aantal feestdagen (Bhuddadagen) had ook Yaopoh vrij van zijn werk en kon hij meegaan met het bezoek van de kinderen aan een natuurpark.



### Hartelijk dank!

Mede door uw steun gaat het goed met de kinderen en het kindertehuis. Bedankt voor uw interesse in de stichting en de nieuwsbrief. Opnieuw willen wij u hartelijk danken voor uw (blijvende) steun. Uw support is onmisbaar bij het in stand houden van het kindertehuis, dat ooit door Joop Rieff werd opgericht. Over enkele maanden brengen wij opnieuw een nieuwsbrief uit. In het geval u tussentijds op de hoogte wilt blijven van bepaalde ontwikkelingen kunt u het kindertehuis volgen via onze facebookpagina. Ook op onze website plaatsen wij regelmatig berichten. Heeft u vragen? Stuur een email.



## 6 x 50

Wij eindigen deze nieuwsbrief met een bericht over een feest van 6 vrienden, waarbij de gasten werden gevraagd een donatie te doen aan onze stichting. Op 9 september 2022 vierden de 'matties' het heuglijke feit dat zij 50 jaar geworden zijn. Vanwege hun jarenlange vriendschap besloten zij dit mooie jubileum gezamenlijk te vieren tijdens een spetterend feest in een voormalige discotheek te Dordrecht. Eigenlijk zou dit feest al 2,5 jaar geleden plaatsvinden, maar vanwege corona werd het toen geannuleerd. Juist daarom werd het nu een extra superfeest.

*Foto onder: De zes matties met de donatie-box ten behoeve van stichting Hill Tribes` Children. Hun cadeaus werden omgezet in giften voor onze stichting. Bedankt matties!*

